

## Symboliek & weetjes

Je hebt geluksbamboe in handen. **Lucky you!** Dit plantje is omgeven met **Feng Shui** symboliek, een 3000 jaar oude filosofie die beschrijft hoe de inrichting en vormgeving in huis, het welzijn en geluk van de mens beïnvloeden.



Voor de juiste feng shui-impact moet een lucky bamboo-arrangement de vijf feng shui-elementen combineren: **water, hout, vuur, aarde en metaal.**



Lucky bamboo brengt geluk, alleen panda's moeten er niets van hebben. **Dracaena sanderiana** is namelijk geen bamboesoort maar een lid van de aspergefamilie en afkomstig uit de **regenwouden van Kameroen.**



### Fase 1.

## Baby

Hier ben ik dan! Jouw eigen **'geluksdraakje'**. Ik hoop dat je goed voor me wilt zorgen. Zet mij op een lichte plek in huis en geef me om de twee dagen een beetje water.

Ik kan nog maanden vooruit met de aarde in dit potje. Op termijn verhuis ik graag naar een **grotere pot** met een inhoud van 1 liter of meer en gaten onderin (zodat ik niet 'verdrink').

Bij mij thuis in Kameroen is het jaarrond 20 – 25°C. Ik sta dus graag het **hele jaar binnen**. Schaduw verdraag ik goed maar dicht bij een raam (uit de volle zon!) groei ik sneller.



2-3 x pw



halfschaduw



10 - 40 °C



### Fase 2.

## Groei & bloei

**Wat je aandacht geeft groeit.** Eenmaal gewend aan mijn nieuwe thuis ga ik de hoogte in. Als ik twee keer zo lang ben geworden mag je kiezen:

Je kunt me zo lang mogelijk laten worden of **mijn geluk 'delen'** in stekjes van 10 centimeter. Maak je geen zorgen, mijn stammetje zit bordevol suikers zodat elk stekje gewoon weer uit kan lopen.

Als je me stekt sta ik graag met mijn voeten in het water, totdat ik **nieuwe wortels** aanmaak.

Laat je me doorgroeien dan kan ik wel 150 cm hoog worden en laat ik op een dag mijn prachtige **witte bloemen** zien.



2 x pw



halfschaduw



10 - 40 °C



## Drakenbloed...

In China is de lucky bamboo een ongekend **populair geschenk** om iemand geluk te wensen.

Toch heeft de plant geen wortels in China. De dracaena komt van oorsprong uit Afrika. Geluksbamboe is nauw verwant aan de **drakenbloedboom**, waarvan verschillende soorten op Tenerife en Socotra voorkomen.

De naam dankt deze boom aan de **rode hars** die al werd gebruikt door de Romeinen en Middeleeuwse alchemisten. Volgens de overleveringen dacht men dat het **bloed van Europese draken** was.

De dracaena sanderiana bevat geen rood bloed en gaat door het leven als vriendelijk **geluksdraakje.**



## Samen de wereld groener maken!



## Making the world greener together!

Ons plant-door-de-brievenbus-idee is geboren uit liefde voor de natuur. We doen er dan ook alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken.

- Het potje en dekseltje zijn biobased en bevatten olifantsgras.
- De verpakking en dit boekje zijn FSC-gecertificeerd en 100% recyclebaar.
- Idee: gebruik het potje om zelf een plantje op te kweken!

We hopen dat je goed zult zorgen voor dit boompje. Deel vooral eens een leuke foto van zijn/haar nieuwe thuis met ons op Instagram!

Our plant-through-the-letterbox concept stems from our love of nature. We do our utmost to work as sustainably as possible.

- The pot and cover are biobased and contain elephant grass.
- The packaging and this booklet are FSC-certified and 100% recyclable.
- Idea: reuse the pot to grow your own plant!

We hope you will take good care of this young tree. Be sure to share a fun photo of its new home with us on Instagram!



## Symbolism and fun facts

You're holding a lucky bamboo plant - **lucky you!** This little plant is adorned with **Feng Shui** symbolism, a 3000-year-old philosophy that describes how the arrangement and design of your home can affect your well-being and happiness.



For the proper Feng Shui impact, a lucky bamboo arrangement should combine the five Feng Shui elements: **water, wood, fire, earth, and metal.**



Lucky bamboo brings you luck, but pandas want nothing to do with it. **Dracaena sanderiana** is not actually a bamboo species; it belongs to the asparagus family and originates from the **rainforests of Cameroon.**



### Phase 1.

## Baby

Here I am! Your very own '**lucky dragon**'. I hope you will take good care of me. Put me somewhere indoors with lots of light and give me a little water every other day.

I can survive for months in this pot, but eventually I'd like to move to a **larger home**. Preferably a pot that's 1 litre or more with holes for drainage underneath (so I don't drown).

At home in Cameroon, it is 20 – 25°C all year round. So I am happier **indoors all year**. I tolerate shade well, but I grow faster next to a sunny window.



2-3 times  
a week



partial shade



10 - 40 °C



### Phase 2.

## Growing bigger

**What you nurture will grow.** I do my very best. Once I've doubled in height, you can choose:

You can let me grow as tall as possible or '**share**' my luck in 10-centimeter cuttings. Don't worry, my stem is full of sugars, so each cutting can regrow.

If you choose to propagate me through cuttings, I like to have my feet in the water until I develop **new roots**.

If you let me continue to grow, I can reach a height of up to 150 cm and one day, I'll display my beautiful **white flowers**.



2 times  
a week



partial shade



10 - 40 °C



## Dragon's blood

In China, lucky bamboo is an incredibly **popular gift** for wishing someone good luck.

However, the plant has no roots in China. Dracaena's origin lies in Africa. Lucky bamboo is closely related to the **dragon's blood tree**, of which various species can be found in Tenerife and Socotra.

This tree derives its name from the **red resin** that was already used by the Romans and medieval alchemists. According to tradition, it was believed to be the **blood of European dragons**.

Dracaena sanderiana doesn't contain red blood and is known as a friendly **lucky dragon**.



## Lucky bamboo

*Dracaena sanderiana*